

De Sociëteit frist  
het geheugen van  
de Binnenstad op



## 'Alles piept en kraakt in dit huis.'



**Peter Leenders in het huismuseum op de eerste verdieping.** (Fotografie: Ankie Smit, 2019)

In het najaar van 2017 hebben Peter (geboren in 1958) en zijn vriendin Aafke dit huis gekocht. 'We hadden ieder een huis en vonden het na een relatie van bijna zes jaar tijd voor een gezamenlijk dakje'.

'Alles piept en kraakt in dit huis. Als de ander boven loopt, kun je precies volgen waar hij of zij loopt. En alles is scheef'.

Nu staan Peter en Aafke voor de zelfgekozen uitdaging het pand duurzamer te maken, uiteraard met behoud van de historische uitstraling. De ramen zijn bijvoorbeeld nog van enkel glas.

### Voorzitter Binnenstadscentrum

Peter heeft een eigen consultancybureau en hij is sinds 2019 voorzitter van Stichting Binnenstadscentrum. Hij nam het stokje over van Ron Janssen. 'Ik wil graag iets doen voor de maatschappij en het is een mooie manier om de buurt en de mensen te leren kennen.'

**Sinds een jaar wonen Peter Leenders en zijn vriendin Aafke Beltman in het historische pand uit circa 1520 aan het Verdronkenoord 37.**

**'We kwamen binnen en waren meteen verkocht. We vielen voor de sfeer, hier zijn talloze mensen geboren en gestorven.**

**En ook het huismuseum sprak ons aan.'**

### Kerkhistorisch huismuseum

Meneer Frits Hoeksema heeft het 'Kerkhistorisch huismuseum Aris Volkertzn' na zijn pensionering opgezet. Na het overlijden van haar man verkocht mevrouw Hoeksema het huis aan Peter en Afke. 'Het was voor haar een fijne gedachte dat we het museum van haar man behouden.'

Peter heeft op zijn eerste monumentendag in 2018 zo'n 150 mensen binnen gehad voor een rondleiding.

'Ik ben opgegroeid op een boerderij.

Mijn vader zou zich omdraaien in zijn graf als hij zou zien dat ik nu midden in de stad woon. Sterker nog, hij bleef aan het draaien.'

## Het huis met de kogel door de kerk

'In Alkmaar begint de victorie'. Het huis met de kogel, in de Appelsteeg, herinnert ons daaraan. Het huis met de kogel door de kerk dankt zijn naam aan één van de vroege bewoners van Verdronkenoord 37. Aris Volkertzn. werd in 1608 beroepen in het kerkje van Oudorp en hij was daar de eerste Remonstrantse predikant in het Calvinistische Holland en Zeeland. Daarmee verwezenlijkte hij het door Willem van Oranje nagestreefde doel: vrijheid van godsdienst.



Het glas in lood raam boven de voordeur is geïnspireerd op de naam van het huis.

## Bewoners van vroeger

Uit het adressenboek: lukraak een paar bewoners van Verdronkenoord 37

1879 C.Geel,  
koopman in wol en huiden

1897 Mevr. de weduwe W.Helling,  
particulier

1912 C.J.L. Bijloos,  
haarwaterfabrikant

1948 A.Pels, orgelmaker

1960 Weduwe E.Schutte,  
zonder beroep

1960 H.Drent, p/a Verdonkenoord  
37, binnenschipper

Bronvermelding:

Interview met Peter Leenders (2019)  
Folder kerkhistorisch huismuseum Aris  
Volkertzn.

Adresboeken, Regionaal Archief Alkmaar



Op de foto het feestcomité ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana in 1909, met de heer A.J. Stikkel in het midden. Hij komt als bewoner van het pand voor in de adresboeken van 1919 tot en met 1928. Aan de adresboeken kun je soms het carrièreverloop aflezen. Meneer Stikkel staat eerst te boek als 'koopman en hoofdinspecteur verzekeringsmaatschappij.' Enige jaren later is hij het directeur van het bijkantoor van de 'Levensverzekering Maatschappij'.