

De Sociëteit frist  
het geheugen van  
de Binnenstad op



Verhaal van de maand, januari  
2021

## 'We zijn opgegroeid met orgelmuziek'



Lia Jelsma - Vlaar is in 1940 geboren aan het Verdronkenoord. De familie (vader, moeder en vijf kinderen) woonde in het huis naast de Vigilantie. Een bovenhuis. Beneden zat de orgelstemmerij van orgelfabriek Pels. 'Wij zijn opgegroeid met orgelmuziek,' zegt Lia.



### Boter, kaas en eieren

In het Adresboek van Alkmaar uit 1900 staat Cornelis Vlaar genoemd: winkelier in kaas, boter en eieren. Zijn zoon Johannes Vlaar zet de winkel voort. Hij en zijn vrouw Maria Wittebrood krijgen drie kinderen, twee dochters en in 1908 zoon Cor, Lia's vader. Cor komt later in de zaak. De winkel wordt omgezet in een groothandel in kaas en koffiemelk, met pakhuizen om de hoek in de Kitsteeg. Omstreeks 1965 is de groothandel opgeheven.



Lia's opa en haar vader Cor voor het pakhuis van hun groothandel

### Opgroeien aan het Verdronkenoord

Cor Vlaar trouwt in 1936 met Johanna Valkering uit Limmen. Van hun vijf kinderen is Lia de één-na-oudste. Zij groeit op aan de gracht waar altijd wat te doen is. De jongens van Overtoom kanoën, er wordt gevist. Als je wilt ballen, ga je naar de Laat. Elke ochtend loopt Lia eerst naar de kerk aan de overkant om de mis bij te wonen. De kapelaan kent ze wel. Hij heeft een opvallende naam: Kampschoër. Vaak komt hij bij hen thuis klaverjassen.

Boter, Kaas en Eieren.  
J. VLAAR  
en Echtgenoot.  
Verdronkenoord 24.

p. f.



Verdronkenoord. Links (vooroverhellend) de Vigilantie, daarnaast het ouderlijk huis van Lia Jelsma – Vlaar met beneden de orgelstemmerij. Twee panden naar rechts zat de winkel van opa Vlaar. Rechts vooraan, op de hoek met de Kitsteeg, hebben opa en oma Vlaar gewoond.

Lia sportte graag. Tennissen, zwemmen, handbal, korfbal. In de winter kwam het schaatsen erbij. Er lag ijs op de gracht, de buurtvereniging zorgde voor verlichting en iedereen ging het ijs op. 'Ik zal daar wat geschaatst hebben,' zegt Lia.



Winter of zomer, Lia vond het heerlijk aan het Verdronkenoord. Het beviel haar helemaal niet dat het ouderlijk gezin in 1961 verhuisde naar een villa op de hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Kennemerstraatweg. 'Saai vond ik het daar.' Drie jaar later, op haar 24<sup>e</sup>, trouwde Lia. Met haar man kreeg ze drie kinderen, twee dochters en een zoon. Nu ze tachtig is, kan Lia niet meer zo vlot uit de voeten als vroeger. Als ze eropuit gaat, gaat tegenwoordig de rollator mee de auto in.



Bronnen: interview en foto Lia Jelsma - Vlaar 2020: Friedel Nijman en Ankie Smit; foto Verdronkenoord: Regionaal Archief Alkmaar; overige foto's: privéarchief Lia Jelsma - Vlaar