

## ‘Een heel mooie tijd’



In 1971 komen Trix van der Lee en Alice Bakker naar Alkmaar. Trix is opgegroeid in Medemblik, Alice komt van Texel. Zij hebben allebei bij Heliomare in Wijk aan Zee de opleiding tot ziekenverzorger gevolgd. Daar kennen ze elkaar van. ‘Omdat je intern zat, trok je veel met elkaar op,’ zeggen ze in 2021 over het ontstaan van hun vriendschap die tot op de dag van vandaag voortduurt. Na de opleiding gaan de vriendinnen in Alkmaar in het St. Elisabethziekenhuis werken. Samen met twee andere vriendinnen zoeken ze naar woonruimte. Ze vinden deze aan de Kitsteeg, op nummer 7.



Vanuit de Kitsteeg verhuizen de vier vriendinnen in 1973 naar Verdronkenoord 63. Daar hebben zij ‘een heel mooie tijd’ gehad, vertellen Trix en Alice. ‘Op de eerste dag zakte ik door de vloer van mijn kamer,’ zegt Alice. ‘De gang was ook niet helemaal top. Eigenlijk had het pand onbewoonbaar verklaard moeten worden.’



Foto's uit de tijd van Trix en Alice aan het Verdronkenoord. Links: de vloer van Alice haar kamer. Midden: Trix in de keuken. Rechts: Alice probeert nog wat op te knappen.



Op het Verdrunkenoord woonde Alice in de voorkamer en Trix in de achterkamer met serre. 'Als het hard waaide, kon je daar niet zitten,' zegt ze. De andere twee meiden woonden boven. Ieder betaalde honderd gulden per maand. Daar kwam nog de prijs voor het vullen van het grote olievat bij. Dat kostte ieder ook nog eens vijftig gulden per keer. In de winter was het vat snel leeg, want alle vier hadden ze een oliekachel op de kamer. Gevaarlijk was dat eigenlijk, in zo'n oud pand en in een tijd dat bijna iedereen rookte. In het pand was geen plek voor een wasmachine. De bewoonsters wisten op de hand of namen de was mee naar het ouderlijk huis. Of ze liepen ermee naar het Luttik Oudorp waar wasserij Vredenburg zat.



Al voordat Trix en Alice van de Kitsteeg naar het Verdrunkenoord verhuisden, had Trix haar latere man leren kennen. Dat kwam zo: in de Kitsteeg nodigde buurvrouw Marja Vlaar Trix en Alice uit voor een feestje. Marja's broer Ton was daar ook van de partij. Trix en hij vielen voor elkaar. In augustus 1974 zijn ze getrouwd en nog altijd zijn zij samen.



**Fijnwasserij**  
Cor Vredenburg  
"WAS-ZELF"  
**Luttik Oudorp 60**  
**Zaadmarkt, Tel. 12406**

De familie Vredenburg is in het begin van de 20<sup>e</sup> eeuw naar Alkmaar gekomen. Johannes Vredenburg had er een tapperij en ook werkte hij als schoenmaker. Zijn vrouw Anna vulde het gezinsinkomen aan door voor anderen de was te doen. Haar zaken gingen beter dan die van haar man. Die verkocht zijn café en de familie opende aan de Annastraat een was- en strijkinrichting. Later begon zoon Cor Vredenburg zijn eigen zaak, eerst aan de Doelenstraat, later aan het Luttik Oudorp. In de jaren zestig vormden Arie en Joop Vredenburg de zaak om tot wasserette. Er werd voor bedrijven gewerkt, maar ook particulieren konden er terecht voor de was. Desgewenst werd die gedroogd en gestreken afgeleverd. In 1997 kwam er een einde aan het familiebedrijf, niet vanwege gebrek aan werk, maar omdat een opvolger ontbrak.

### Werken en kinderen krijgen

Trix en Alice leerden elkaar als jonge vrouwen, meiden nog, kennen tijdens hun opleiding in Heliomare. Samen gingen ze daarna naar het Elisabethziekenhuis, een van de voorlopers van het Noord-West Ziekenhuis. 'Daar beviel het me reuze,' zegt Trix. Later werkten zij en Alice op andere plekken in de zorg. Toen ze kinderen kregen, stopten ze allebei met werken. Naderhand heeft Alice haar loopbaan voortgezet bij De Zonnehof in Koedijk, maar Trix keerde niet terug in de zorg. 'Ik had er schoon genoeg van,' zegt ze.

Interview en foto 2021: Ankie Smit. Andere foto's uit privéfotoalbum Trix en Alice. Over wasserij Vredenburg: Harry de Raad, Vierduizend boordjes per week, [www.onh.nl](http://www.onh.nl)