

De Sociëteit frist
het geheugen van
de Binnenstad op

De Sociëteit

Verhaal van de maand,
juli 2022

„De Alkmaarse Visser“



‘De kermis stond op het Zuideinde, aan de rand van Sint Pancras. Ik was zestien en Bob niet veel ouder. Daar hebben we elkaar voor het eerst gezien. We werden een stel.’ Ans Visser – Kliffen vertelt in 2022 hoe ze ruim zestig jaar geleden in haar geboortedorp Bob Visser leerde kennen, een echte Alkmaarder.

‘Ik zat toen op de ULO in Alkmaar, in de Krelagestraat. Bob zat op de Handelsschool. We bleven samen, al was het af en toe wel uit. Toen ik mijn diploma had, ging ik als secretaresse werken, bij Koster & Van Batenburg op het industrieterrein waar nu Overstad zit. Het is het bedrijf dat de Klikbakken heeft ontwikkeld. Toen ik twintig was, overleed plotseling Bobs vader. Bob moest ineens het familiebedrijf gaan runnen. Dat was ‘De Alkmaarse Visser’, een transportbedrijf in de Sliksteeg. We trouwden en gingen boven het bedrijf wonen. Zijn moeder werkte me in en al gauw deed ik volledig de administratie. We hadden zes auto’s rijden.’

DE ALKMAARSE VISSER
Sinds 1899

Dagelijkse sneldienst Alkmaar-Hoorn
vertrektijd Alkmaar 14.00 uur

Plaatsen die rechtstreeks worden bediend:
Alkmaar - Stompvoren - Schermerhorn -
Noordbeemster - Oterleek - Ursem - Aven-
horn - de Goorne - Berkhout - Hoorn v.v.

Hoofdkantoor:
Alkmaar, Sliksteeg 10, tel.: 02200 - 13377

Bestelhuis:
Alkmaars Vervoers Centrum, Box no. 23
Telefoon: 02200 - 19943

Stadsbesteldienst
Transporten door geheel Nederland

‘De Alkmaarse Visser’ vervoerde vanaf 1899 vanaf de Kooltuin, later vanuit de Sliksteeg vracht. Dat gebeurde eerst per boot, later met vrachtwagens. Het bedrijf was één van de tientallen bodediensten die tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw bestonden.



De vrachtauto's van De Alkmaarse Visser reden de Sliksteeg in om daar de bedrijfsgarage in te draaien.

Sneldienst Alkmaar-Hoorn v.v. en Omstreken

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1e Dienst vertrek Alkmaar v.m. 10 uur | } Rustenburg-Ursem- |
| 1e " " Hoorn v.m. 12 uur | |
| 2e " " Alkmaar n.m. 2 uur | } Schermerhorn-Avenh.- |
| 2e " " Hoorn n.m. 5 uur | |

Bestelhuis Hoorn: Vale Hen. Tel. 35 Tevens verhuizingen en transporten

Beleefd aanbevelend,

A. Visser - Kooltuin 27 - Giro 193270 - Tel. 3377 - Alkmaar

Schipper Aris Visser kwam aan het einde van de 19^e eeuw vanuit Avenhorn naar Alkmaar en begon als beurtschipper een dagelijkse verbinding tussen Alkmaar en Hoorn. Later verving zijn bedrijf de schuiten door auto's en verzorgde vanuit Alkmaar vrachtvervoer naar meer plaatsen dan alleen Hoorn. Na Aris' overlijden in 1939 zette zijn zoon Pieter de zaak voort en werd de naam 'De Alkmaarse Visser' aangenomen.

'Wij woonden boven de garage waar de zes vrachtauto's elke avond in werden gestald. Overdag deed de garage dienst als speelplaats voor de kinderen en ik deed er in mijn kantoor de administratie. Ondertussen hield ik de kinderen in de gaten. In de smalle Sliksteeg en om de hoek in de Spanjaardstraat zaten veel bedrijven: Maasdam & Dekker, de metaalhandel, smederij Ten Haken. Dat leverde aardig wat verkeer op. In de steeg was het veilig wonen. Je hoefde je fiets niet op slot te zetten en ook onze deuren stonden open. De melkboer liep gewoon naar boven en vulde onze koelkast aan.

Wij hadden een depot van Douwe Egberts. Uit de hele omgeving kwamen winkeliers koffie, thee en tabak ophalen. De afnemers moesten met ons afrekenen en konden dan hun levering meenemen. Dat was het rembours-systeem en daardoor hadden wij vaak veel contant geld in huis. Voor een deel lag dat gewoon in een la. Af en toe borg ik het in de kluis, maar de sleutel daarvan lag gewoon op de toilettafel. Iedereen kon binnenlopen maar er is nooit iets meegenomen. Ja, er is een keer in een weekend een inbraak geweest, maar toen was er niet veel te halen.'

Bob en Ans Visser kregen in 1965 als jong paar plotseling de leiding over het familiebedrijf. 'In de begintijd is het moeilijk geweest,' vertelde Bob in 1974 aan de Alkmaarse Courant. 'Vooral door de administratieve vaardigheid van mevrouw Visser is het bedrijf weer in opbouw, schrijft de krant. Terugblikkend vertelt Ans dat het lastig werd het bedrijf vanuit de Sliksteeg voort te zetten: 'De vrachtauto's werden steeds groter. We moesten kiezen: naar een andere plek of stoppen. Uiteindelijk stopten we in 1986.' Het echtpaar verhuisde naar Egmond, Bob ging in Amsterdam werken, Ans in Alkmaar. Ook deed zij de administratie voor het strandpaviljoen van hun zoon. Bob overleed vroeg, in 1998. Ans woont tegenwoordig in haar geboortedorp, Sint Pancras.



Op 27 november 1965 lag er sneeuw in de Alkmaarse Hout. Dat leverde een mooie achtergrond op voor de foto's van het kersverse bruidspaar: Bob en Ans Visser.



Een van de blauw-gele auto's van De Alkmaarse Visser, bijna in de sloot



De jonge Bob Visser op de bakfiets in de Sliksteeg

Interview en foto: Friedel Nijman, Ankie Smit.
Beeldmateriaal: Beeldbank Regionaal Archief Alkmaar en privé-archief Ans Visser