

De Sociëteit frist
het geheugen van
de Binnenstad op


De Sociëteit

Verhaal van de maand
november 2022



Zomerkamp Verkenners, 1955: koken op houtvuur

'Mijn geweldige tijd bij de scouting'

De Alkmaarse scoutinggroep Sint Laurentius heeft zijn oorsprong in de Oostelijke binnenstad. Daar werd de groep opgericht in 1931, eerst alleen voor jongens. Later ontstond voor meisjes de Jeanne d'Arcgroep. Tegenwoordig staat de Sint Laurentiusgroep open voor jongens en meisjes.



'De *Welpen*, dat was voor jongens vanaf een jaar of zeven. Wij hadden binnen onze *Welpenhorde* vier *nesten* met ieder een kleur uit de wolvenvacht: rood, grijs, bruin of zwart. Als we op zaterdag bij elkaar kwamen, openden we de horde met een kreet: *Janahie-e*. Daarna stormde elk nest naar zijn eigen hoek. Dan gingen we op onze hurken bij het rotsblok zitten waar de *Akela* stond en dan zeiden we: 'Wij dib-dib-dib-dib; wij dob-dob-dob-dob.' Dat laatste betekende: 'wij Doen-Ons-Best' maar wat dib-dib betekende, ben ik vergeten.'
'Als je een jaar of twaalf was, werd je 'overgehaald' naar de *Verkenners*. Met een touw werd je over een sloot getrokken en dan was je voortaan verkenners.'



'Meisjes waren *Kabouter* en later *Gids*. Bij de gidsen gingen we elk jaar op kamp. Er is een jaar geweest dat ik naar huis werd gestuurd, nog voordat het kamp begon. Ik hield van kattenkwaad en zei tegen een vriendinnetje: 'We gaan lekker keten.' Dat viel niet in goede aarde bij de leidster, en wij moesten alle twee naar huis. Gelukkig mochten we weer terugkomen, nadat we onze excuses hadden aangeboden.' 'We gingen met de fiets op kamp. Eerst naar Enkhuizen, en daar met de boot over naar Bakhuizen in Friesland. We logeerden bij de boer.'



Kabouterkamp, 1958.

'Op kamp gingen we lopend naar een boerderij aan de Heilooërdijk. We sliepen op hooi in de koeienhokken. We kregen ook melk van de koe.'

Sint Laurentiusgroep, 1956



'Mijn geweldige tijd bij de scouting was van 1953 tot en met 1962. De leiding bij de verkenners bestond toen uit Hopman Cees Buissink en de Vaandrighs Jan Mühren en Piet Barhorst. We oefenden kaartlezen, bespraken boeken, werkten vooruit voor een kampeerweekend. Kamperen deden we op het terrein voor de scouting in Heiloo/Egmond aan de Hoef of bij boer Dapper in Aagtdorp (Schoorl). Mijn eerste zomerkamp was in 1954 naar Oosterbeek. In 1955 was het kamp in de bossen van Jonkheer Westerwoud in Assel aan de spoorlijn van Apeldoorn naar Amersfoort. Een schitterend bosgebied en heidevelden met ontmoetingen met ree, wild zwijn en roofvogels.'



Tekening H. Brugman, zomerkamp 1959

'Ik vond het heerlijk bij de kabouters en gidsen. Ik voelde me vrij, moest niks en mocht heel veel. Ik kon lekker klooien, we waren buiten, gingen de bossen in, paddenstoelen zoeken, herfsttuintjes maken. Maar ook carnaval vieren en vuurtjes stoken. Vaak gingen we, na het openingsgebed, in groepjes, lopend naar het Heilooërbos om sporen te zoeken, of naar het Victoriepark.'



'Elke zaterdagmiddag kwamen we bij elkaar. Je had toen in de ochtend nog school. Ik hield van de speurtochten die vaak werden gehouden. Je kreeg aanwijzingen in geheimgtaal die je moest zien te ontcijferen. Voor mij was de verkenners vrijheid. Ik leerde er heel andere dingen dan thuis. Knopen leggen, de vlag strijken, je kreeg verantwoordelijkheid voor je eigen kamp.'

Aan dit Verhaal van de Maand werkten mee: Nel de Jong-Bakkum, Henny Peperkamp, Sonja Schouten-Sluis, Harry Warmenhoven, Sjaak Zomerdijk, Zij leverden ook foto's. Ander beeldmateriaal: Regionaal Archief Alkmaar, Oud Alkmaar en website Sint Laurentiusgroep Alkmaar.



'Wat mij van mijn scoutingperiode het meest is bijgebleven is het met elkaar omgaan. Iets voor elkaar over hebben, samenwerken met mensen met andere opvoedingen, jezelf soms wegcijferen. Ook leerde je bij bepaalde moeilijke omstandigheden om door te zetten.'